

με την έκδοση αυτή δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να γνωρίσει μια σημαντική αλλά άγνωστη πτυχή της ιστορίας του εργατικού - λαϊκού κινήματος της χώρας μας και της δράσης του ΚΚΕ στα δύσκολα χρόνια του μεσοπολέμου και της κατοχής.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το ΚΚΕ συνέδεσε την δράση του με ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα με το πιο λαοφιλές άθλημα, το ποδόσφαιρο. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του και όλη την περίοδο του μεσοπολέμου. Στη βαθιά παρανομία, ενάντια στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του αστικού κράτους και της καπιταλιστικής εργοδοσίας, το «ιδιώνυμο» του Ελ. Βενιζέλου και γενικότερα τις διώξεις, τις δολοφονικές επιθέσεις, τη φυλάκιση και τον εκτοπισμό. Το ΚΚΕ και η ΟΚΝΕ ανέπτυξαν πρωτοπόρα δράση στο μέτωπο του Αθλητισμού, οργανώνοντας την διεκδίκηση, αλλά και την δραστηριότητα αυτήν καθ' αυτή, την ψυχαγωγία του λαού που έπαιξε βασικό ρόλο στην ψυχική και ηθική ανάταση, με ιδιαίτερη φροντίδα αλλά και δημιουργικότητα. Παράλληλα αποτέλεσαν την οργανωτική ραχοκοκαλιά για την συγκρότηση μαζικών, αθλητικών σωματείων που προσέλκυαν νέο κόσμο και τον έφερναν σε επαφή με τις θέσεις και την ιδεολογία του Κόμματος σε δύσκολες συνθήκες παρανομίας.

Είναι επομένως σημαντικό να φωτίζονται αυτές οι στιγμές ως δίδαγμα για την νέα γενιά και για τους τρόπους και τις μορφές παρέμβασης στην νεολαία και για την ίδια την αξία της ενασχόλησης με τον αθλητισμό απ την σκοπιά διαμόρφωσης της προσωπικότητας αφού ο κινητικά δραστήριος άνθρωπος έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει και κοινωνικά δραστήριος και να παρεμβαίνει στην πραγματικότητα που ζει.

Έτσι και τότε η ενασχόληση με τον αθλητισμό λειτούργησε ευεργετικά και στοιχεία όπως η πειθαρχία, η συγκέντρωση, η αυτοπεποίθηση, η ηρεμία, η αφοβία μπολιάστηκαν με τη φλόγα της επαναστατικής πολιτικής και ταυτόχρονα με την πρακτική επίμονη δουλειά έγιναν ένα ανίκητο μείγμα. Μείγμα που γέννησε τον Γόδα, τον Μεσάρη τον Κοντούλη, τον Λιαρο, τον Αλεξά και τόσους άλλους αγωνιστές κομμουνιστές που δεν λύγισαν στα δύσκολα.

Η δουλειά και το υλικό που έχει συγκεντρώσει ο Νάσος Μπράτσος μοναδικό για αυτή την πλευρά της ιστορίας του λαού μας, στηρίζει την προσπάθεια που κάνουμε να έρθει σε επαφή η νέα γενιά με την ιστορία του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, με την ιστορία, την προσφορά και την πολύχρονη πείρα του ΚΚΕ. Καλή ανάγνωση σε όλους και όλες.