



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Μαριάνθη Αλειφεροπούλου Χαλβατζή ξεδιπλώνει σε αυτήν την έκδοση την ομορφιά και το ποίημα της ίδιας της ζωής της.

Με τα ποιήματά της μας ταξιδεύει στη νιότη της, στην ωριμότητά της, στους αγώνες της στο κοινωνικό και στο επαγγελματικό επίπεδο, στα συναισθήματα και τους στοχασμούς της για τον έρωτα, για τη γυναίκα, για τον άνθρωπο συνολικά.

Μας μυεί εν τέλει στο μονοπάτι του αγώνα και στο μεγάλο σπιτικό της ανθρωπότητας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η Μαριάνθη Αλειφεροπούλου Χαλβατζή γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Κροκεές Λακωνίας.

Είναι γιατρός, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα τελευταία είκοσι χρόνια της εργασιακής της ζωής ήταν Διευθύντρια του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου στο 3ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ Αθηνών. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Από τα φοιτητικά της χρόνια και την έναρξη της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, συμμετέχει ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες του λαού μας και στο συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο της Υγείας. Έχει εκλεγεί σε αρκετούς συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Γιατρών του ΙΚΑ και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ).

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες, κυρίως ιατροκοινωνικού περιεχομένου. Το 2003 δημοσιεύτηκε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο *Μάνασα...* από τη Σύγχρονη Εποχή. Το δεύτερο βιβλίο της, *Προμηθέων τόποι*, εκδόθηκε επίσης από τη Σύγχρονη Εποχή το 2008. Το τρίτο, *Σπιναλόγκα (Βωμός και Ασκληπιείο)*, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg το 2019. Το διήγημά της *Χωρίς Πατρίδα* πήρε το 1ο Βραβείο στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ.



Μαριάνθη Αλειφεροπούλου - Χαλβατζή

Ποιήματα και της νιότης της ωριμότητας

ISBN 978-960-451-456-4

σχήμα: 17x24 εκ., σελ.: 136

τιμή με ΦΠΑ: 10,00 ευρώ

ISBN 978-960-451-456-4



9 789604 514564