



## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ήταν η πράσινη καρδιά του φαραγγιού, εκεί όπου τα τοιχώματα ξέφευγαν από το αυστηρό σχέδιο και λόξευαν προς τα πίσω για να μαλακώσουν την τραχύτητα των γραμμών τους, φτιάχνοντας μια μικρή προφυλαγμένη κόχη, που την γέμιζαν ζέχειλα με γλύκα και στρογγυλάδα κι απαλότητα. Εδώ τα πάντα ηρεμούσαν. Ως και το στενό ποταμάκι σταματούσε την πολυθόρυβη κατεβασία του όσο χρειαζόταν για να σχηματίσει μια ήσυχη λιμνούλα. Με τα πόδια μέχρι τα γόνατα μέσα στο νερό, με γερμένο το κεφάλι καιμισόκλειστα μάτια, ένα πυρρόξανθο ελάφι με πολύκλαδα κέρατα λαγοκοιμόταν.»

Ο Τζακ Λόντον (1876-1916) είναι από τους γνωστότερους σοσιαλιστές συγγραφείς των ΗΠΑ, που ξεκίνησε τη λογοτεχνική του καριέρα με το έργο *Αφήγηση για έναν τυφώνα στ' ανοιχτά της ιαπωνικής θάλασσας* σε ηλικία 17 χρονών, για το οποίο του απονεμήθηκε το Α΄ Βραβείο Λογοτεχνίας.

Μετά από την παραμονή του στην Αλάσκα, γράφει τη συλλογή διηγημάτων *Ο γιος του λύκου* (1902), *Ο θεός των πατέρων* (1901) και *Τα παιδιά της παγωνιάς* (1902). Ωστόσο ο Τζακ Λόντον θα γίνει κυρίως γνωστός από τα βιβλία του *Ο λαός της αβύσσου* (1903), *Το κάλεσμα της άγριας φύσης* (1903, 1η έκδ. Σύγχρονη Εποχή 1991), *Η σιδερένια φτέρνα* (1910, 1η έκδ. Σύγχρονη Εποχή 1996) και *Μάρτιν Ίντεν* (1911, 1η έκδ. Σύγχρονη Εποχή 1989). Στα τελευταία του έργα παρουσιάζεται μια λογοτεχνική κόπωση, που συμβαδίζει με μια γενικότερη κρίση στη ζωή του, μέχρι που αυτοκτονεί σε ηλικία μόλις 40 χρονών.



## ΤΖΑΚ ΛΟΝΤΟΝ ΟΛΟΧΡΥΣΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

(διηγήματα)

ISBN 978-960-451-742-6  
σχήμα: 14x21εκ., σελ.: 312  
τιμή με ΦΠΑ: ??,00 ευρώ

ISBN 978-960-224-742-6

